

Vogelvlucht



De Vogelvlucht

Vogelvlucht nummer 09

22-03-2024

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Vuurvogel,

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

- Paasviering
- Kiva
- Koningsspelen
- Start schooldag
- Vuurvogel talentenjacht
- Workshop/talentonderwijs
- MR

Kalender

Week 12

Vervolggesprekken

22 maart; weeksluiting 3A

Week 13

28 maart; Paasviering op school

29 maart; Goede Vrijdag - de kinderen zijn vrij

Week 14

1 april: 2de Paasdag - de kinderen zijn vrij

2 april: studiedag - de kinderen zijn vrij

5 april; weeksluiting groep 3B

Week 15

12 april; weeksluiting groep 1-2C

Week 16

Voorrondes Vuurvogel talenjacht in de klassen

18 april; er verschijnt een nieuwe Vogelvlucht

Week 17

26 april; Koningsspelen tot 12.00 uur

Intro

'Brood, daar zit wat in!' Lang geleden was dit een reclameslogan waarmee het Voorlichtingsbureau Brood wilde zorgen dat meer mensen brood gingen eten. Of die reclame effect heeft gehad is moeilijk te zeggen, maar we eten nog steeds volop brood. De slogan doelde natuurlijk vooral op alle voedingsstoffen die er in brood zitten. Die geven kracht en energie om te spelen, leren en werken. Het zijn voedingsstoffen die ieder mens nodig heeft, zoals ook niemand kan leven zonder bed of bad.

De komende weken zeggen we eigenlijk; er zit nog meer in brood dan alleen die voedingsstoffen. Brood heeft vaak te maken met delen, met verwondering over hoe het gemaakt wordt en het beleven en vieren van verschillen, want niet iedereen eet hetzelfde brood.

Brood speelt vaak een rol in verhalen. Ook in Bijbelverhalen speelt de symboliek van het brood vaak een rol. Jezus deelde het brood met zijn leerlingen tijdens zijn laatste avondmaal. Christenen breken en delen, na eeuwen, nog steeds brood met elkaar. Ter herinnering aan Jezus die zijn leven deelde met anderen en zich inzette voor een betere wereld.

Pasen is het feest

dat het leven overwint

Wie de smaak te pakken heeft

maakt vandaag een nieuw begin!



Paasviering

De weken voor Pasen zullen wij vanuit trefwoord toewerken naar het paasfeest door de Bijbelverhalen die hierbij horen te vertellen. Ook zal er een knutsel gemaakt worden die bij Pasen/lente past. Op donderdag 28 maart zal de dag in het teken staan van de paasviering. De dag zal op traditionele wijze beginnen met een paasontbijt. De leerkrachten zullen de inschrijffijst hiervoor met jullie delen via Parro. Onder schooltijd zal er in de centrale hal een paasviering plaatsvinden. De school zal hiervoor, net als bij de weeksluitingen, in tweeën gedeeld worden. De viering is dit jaar klein en zal dus ook besloten en enkel voor de leerlingen en leerkrachten zijn.

Dominee Rolinka zal de viering vorm geven. Ze heeft alvast een bericht voor de kinderen. Misschien leuk om thuis alvast voor te lezen;

Op donderdag 28 maart vieren we Pasen in de Vuurvogel. Pasen is het feest van vallen en opstaan, zou je kunnen zeggen. Het verhaal over de opstanding van Jezus is best een vreemd verhaal. Pasen vieren is eigenlijk ook wel een beetje vreemd. Daarom gaan we het deze keer goed proberen uit te leggen aan de hand van brood.

Brood heb je nodig, elke dag om te groeien en om energie te krijgen, eigenlijk dus gewoon om te leven. In de bijbel zegt Jezus ergens: ik ben net als brood. En daarmee vertelde Jezus iets heel belangrijks over zichzelf aan zijn leerlingen. Iets wat ze eigenlijk helemaal niet meteen goed konden snappen.

Hoe zit dat dan?

Weet jij hoe je brood maakt? Wat heb je er allemaal voor nodig? Inderdaad, graan. En graan krijg je wanneer een klein korreltje in de aarde openbarst en er een plantje uit groeit. Dan malen we het graan en maken er deeg van en bakken we het brood. Jezus bedoelde uit te leggen dat hij net als dat kleine korreltje van niets, is gaan groeien en mens is geworden en met de verhalen die hij vertelt en de bijzondere dingen die hij gedaan heeft, mensen energie om te leven heeft gegeven. En dat vieren we met Pasen!

Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, dat komt allemaal in de paasviering. Belangrijkste is dat jij erbij bent en zo opgewekt mogelijk het feest van het leven mee viert. Als het goed is zijn jullie al mooi de liedjes aan het oefenen in de klas. Het belooft een prachtig feest te worden. Tot dan!

Groetjes Dominee Rolinka van de Veenkerk

KiVa

'Samen maken we er een fijne school van!'

KiVa is een afkorting van Kiusaamista Vastustava. Dit betekent 'tegen pesten'. In alle groepen is het thema plagen, ruzie of pesten aan bod. Tijdens dit thema leren de kinderen vervelend gedrag herkennen. Het is soms namelijk best moeilijk om onderscheid te maken tussen plagen en pesten. Door verschillende situaties te bespreken waarin plagen, pesten en ruzie aan bod komt wordt het verschil steeds duidelijker. In de bovenbouw wordt daarbij ook aandacht besteed aan cyberpesten.

Wanneer een leerling ondanks KiVa tóch wordt gepest, dan kan de leerkracht in overleg met de leerling en het KiVa-team besluiten tot het inzetten van de steungroepaanpak. Bij de steungroepaanpak wordt het stoppen van pesten de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een select groepje leerlingen. Dit groepje wordt zorgvuldig samengesteld en bestaat uit ongeveer 6 tot 8 leerlingen. Naast de pester(s) en de assistent(en) zitten er in de groepje ook pro sociale kinderen en neutrale kinderen. Het doel van de steungroepaanpak is dat het pesten stopt en de leerling zich weer prettig voelt. Binnen de groep worden duidelijke afspraken gemaakt. Ieder lid van de steungroep wordt als groepslid verantwoordelijk voor het verbeteren van de situatie van het gepeste kind. De steungroep bedenkt doelen die ervoor kunnen zorgen dat de leerling zich weer prettig voelt. Na ongeveer een week wordt er met de gepeste leerling een evaluatiegesprek gevoerd om te achterhalen hoe de leerling zich voelt en te analyseren of de situatie is verbeterd. Vervolgens wordt er ook met de steungroep een evaluatiegesprek gevoerd: zijn alle afspraken nagekomen en is de situatie opgelost?

Naast de activiteiten wordt er wekelijks een groepsgesprek gehouden. Tijdens het groepsgesprek wordt stilgestaan bij de sfeer in de groep. Dit wordt gedaan door zowel terug- als vooruit te kijken. Tijdens het groepsgesprek houden de kinderen zich aan 4 regels:

- 1) Ik-taal: iedereen praat alleen voor zichzelf en er wordt ik-taal gebruikt
- 2) Plus-taal: zeg wat je wel wilt en wat al goed gaat. Maak van je klacht een wens
- 3) Eén tegelijk: er praat altijd één iemand tegelijk en de rest luistert.
- 4) Houd je aan de KiVa-regels

Tijdens de terugblik wordt gekeken hoe het de afgelopen week is gegaan in de klas. Is de afspraak die gemaakt is gelukt? Was het gezellig? Als deze vragen zijn beantwoord is het belangrijk om vooruit te kijken naar volgende week. Het doel van de vooruitblik is om te bepalen wat de kinderen kunnen doen om het voor iedereen plezierig te houden in de klas.



ÉÉN TEGELIJK



IK-TAAL



PLUS-TAAL



RESPECT

DE 7 KIVA-REGELS



- 1 We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.


- 2 Wij maken er samen een fijne groep van!


- 3 We proberen met elkaar (in de ik-taal).


- 4 We willen dat pesten stopt!


- 5 We gaan goed met elkaar om.


- 6 We helpen elkaar.


- 7 We komen voor elkaar op.



Koningsspelen

Op vrijdag 26 april zijn de koningsspelen! De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. We willen u alvast bedanken voor alle aanmeldingen die we hebben gekregen op onze oproep voor hulp! We zijn blij dat zoveel ouders ons kunnen en willen helpen.

De organisatie van de koningsspelen is deze keer in handen van Sportivate. Zij zorgen voor een dag vol beweging en plezier! Zodra wij meer weten of de invulling van de dag laten we u dit weten. Wel willen we u nog even als reminder laten weten dat de dag tot 12.00 uur duurt.



Start schooldag

Graag willen wij het belang van op tijd op school komen onder uw aandacht brengen. De lessen starten om 08:30 uur en het is echt heel belangrijk dat alle kinderen op dat moment aanwezig zijn in de klas.

Het is voor de juffen en meesters en voor de kinderen zelf niet zo leuk als ze te laat komen. Het kan de les verstoren en ervoor zorgen dat andere kinderen moeite hebben om zich te concentreren.

Daarom vragen we u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn. Als het soms lastig is om op tijd te komen, laat het ons dan even weten. Misschien kunnen we dan samen een oplossing vinden.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.



Vuurvogel talentenjacht



Wij vinden het leuk om u te informeren over een spannend evenement dat binnenkort plaatsvindt op onze school! De leerlingenraad heeft namelijk een fantastisch initiatief genomen en organiseert een heuse Talenjacht!

Dit evenement is een geweldige gelegenheid voor onze leerlingen om hun talenten te laten zien!

Hoe gaat het in zijn werk?

Kinderen kunnen zich bij de leerkracht aanmelden voor de talentenjacht. In de week van 15 tot 19 april zijn de voorrondes in de klas. Iedere klas kiest 1 klassenvertegenwoordiger. Dan zijn in de week van 13 t/m 17 mei de voorronde per jaargroep. Iedere jaargroep kiest 1 vertegenwoordiger.

Op 14 juni om 10.00 uur is dan de spetterende finale waarin we dus naar 8 optredens gaan kijken!

De ouders van de leerlingen die in finale staan worden tegen die tijd van harte uitgenodigd om te komen kijken.

We kijken er erg naar uit om de talenten van onze leerlingen te zien!

Workshop/talentonderwijs



Bij de Vuurvogel geloven we sterk in de kracht van talentontwikkeling. Wij willen deze pijler is ons onderwijs versterken door het organiseren van workshops voor alle leerlingen.

In het verleden hebben we al ervaren hoe waardevol workshops kunnen zijn om de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen. Daarom zijn we van plan om volgend jaar workshops te organiseren voor alle leerlingen.

Maar we hebben uw hulp nodig! Als u een talent of passie heeft die u graag wilt delen met een groep kinderen, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan ons workshopprogramma. Of het nu gaat om muziek, kunst, sport, wetenschap, koken of een ander interessegebied, we zijn op zoek naar diverse workshops die onze leerlingen kunnen inspireren en uitdagen.

Als u geïnteresseerd bent om uw talent of passie te delen en workshops te leiden, vragen we u om de enquête op Google Forms in te vullen.

We kijken ernaar uit om samen met u een boeiend en inspirerend workshopprogramma te creëren voor onze leerlingen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVOHbh0W1n1Wf61kaO9f19r6U8Ijt6tWVzLkKA1vScVNaUQ/viewform?usp=sf_link

Nieuws uit de MR

Woensdag 28 februari zijn de leden van de MR weer bij elkaar gekomen voor een vergadering. We hebben teruggekeken naar de studiedag, de cito analyse, kiva en de keuze voor een nieuwe taalmethode. Ook hebben we verschillende documenten bekeken en besproken. We hebben een actielijst besproken vanuit de risico-inventarisatie en evaluatie. Denk aan de acties omtrent het gebouw, de nieuwe co2-meters en De Vuurvogel moet opzoek naar een collega die preventiemedewerker wil worden. We hebben ook het SOP, het schoolondersteuningsplan, bekeken. Wat kan de Vuurvogel bieden aan ondersteuning aan onze kinderen en welke ondersteuning hebben wij binnen de school hiervoor. Dit plan wordt jaarlijks aangepast door het IB en MT. Daarnaast is de eerste aanzet gemaakt voor het vakantie rooster van volgend schooljaar. We hebben ook gekeken naar het meerjarig investeringsplan, de scenario's voor groeps grootte voor volgend schooljaar en de samenstelling van de MR.

Nieuws van buiten



12 april

Vraag maar aan papa

Een interactieve voorstelling over opvoeden. Hilarisch & herkenbaar.

www.theaterdekamers.nl/agenda

THEATER
DE
KAMERS



Inspiratieavond woensdag 17 april 2024

Temperamentvolle kinderen

Denk jij dat jouw kind soms koppiger is dan anderen of kan het van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht? Of heb jij een kind dat opvallender is dan andere kinderen? Dan lijkt het erop dat je te maken hebt met een temperamentvol kind.

Als je een temperamentvol kind goed begeleidt en ondersteunt, zullen de voordelen steeds vaker de bovenhand voeren. Maar dat vraagt vaak wel meer van jou. Eva Bronsveld zal ons deze avond informeren, inspireren en praktische handvatten geven.

Meer over Eva Bronsveld

Eva komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Als leerkracht, adjunct-directeur en onderwijsadviseur heeft ze de nodige pedagogische bagage. Vanwege haar unieke kijk op intense kinderen met een sterke wil wordt Eva veel gevraagd om als expert te spreken op congressen bij pedagogische samenwerkingsverbanden en in de landelijke media.

Direct aanmelden: [klik hier](#)

Woensdag 17 april 2024
Locatie Flint Amersfoort, Afaszaal
Van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Meld je hier aan

Kies je Sport en Kunst-boekje

Hierbij sturen wij jullie de [link](#) naar de digitale versie van het Kies je Sport én Kunst-boekje.

Zondag 24 maart a.s. is het Palmpasen!

Met Palmpasen denken we aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij reed op een ezel de stad binnen. Er werden jassen en palmtakken op de weg gelegd en Jezus werd toegezongen door de mensen die zich hadden verzameld om hem te begroeten.

In de Veenkerk gaan wij gaan daarom 24 maart a.s. met alle kinderen mooie Palmpasestokken maken. Hoe leuk zou het wel niet zijn als we met een hele mooie club kinderen zijn. Daarom nodigt de Veenkerk de kinderen van de Vuurvogel uit om met ons mee te doen. Eerst gaan we natuurlijk het verhaal horen en daarna versieren we met elkaar onze stokken. Aan het einde van de kerkdienst komen we met alle kinderen binnen in een mooie kleurrijke optocht!

Jullie zijn van harte welkom om je om 10 uur te melden (iets eerder is wellicht handiger, dan kunnen we op tijd beginnen) in Theater de Kamers (Wezeperberg 1) Neem je een alvast met crêpepapier versierde Palmpasestok mee? Op het plaatje hierboven zie je een voorbeeld.

Vraag een volwassene even of ze bovenop een spijker timmeren. Daar komt namelijk iets op dat je tijdens de kinderwoorddienst krijgt.

En als jullie buxus (of iets wat daarop lijkt) in de tuin hebben staan, zou je dan wat takjes willen meebrengen? Die kunnen we goed gebruiken bij het verder versieren van de Palmpasestok.

Je kunt je hiervoor opgeven via dit mail adres: hilde.kremer@veenkerk.nl Doe dat wel even, zodat wij weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Wij hebben er zin in, tot Palmzonden!



**Welk instrument zou
jij willen bespelen?**

OPEN DAG VATHORST
23 MAART ZWARTSLUISKADE 2

KOM LANGS TUSSEN 10:30 - 14:00
VOOR EEN GRATIS PROEFLES
OP JOUW FAVORIETE INSTRUMENT

MELD JE NU AAN VIA ONZE WEBSITE
WWW.MUZIEKSCHOOLAMERSFOORT.NL/OPEN-DAGEN
OF SCAN ONZE QR CODE



Wist u dat.....



u ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam 'devuurvogel?' Leuk als u ons ook volgt! Via de QR code komt u meteen op onze pagina. Ook zijn wij te vinden op facebook onder de naam 'PC Basisschool de Vuurvogel'.

Contact opnemen



PCBO de Vuurvogel

Zwartsluiskade 2

3826 EG Amersfoort

033-2530707

vuurvogel@pcboamersfoort.nl

Ga naar onze website op www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl